

ik@nrc.nl

Zwerfkatten

Sinds de dood van onze hond zijn er zwerfkatten in de tuin. Een brutale witte trekt zelfs bij ons in. Ik ben direct om; katten zijn leuker dan honden. We nemen er nog een, die een nestje krijgt. De domste katten mag blijven. Dan dient zich de volgende zwerfkat aan. Snuitje slaapt in een doos bij de voordeur, bij kou in de garage. Even later is hij doorgedrongen tot de bank in de kamer. Wij vinden Snuit lief, maar hij blaast en bijt naar zijn collega's. Vooral 's ochtends. „Chchchchch”, hoorde ik vanmorgen weer. Ik storm schreeuwend naar boven. Zoon kijkt raar op. „Wat is er? Ik doe alleen maar deo op!”

CHRIS VAN DER GRINTEN

IK@NRC.NL

Langs de lijn

Met zoon, eerstejaars sportacademie, naar een eredivisiewedstrijd. Wie weet ligt zijn toekomst langs de lijn? Beroemde trainers gingen hem voor.

We zien de warming-up, de peptalk van de trainer, het gedoe in de dug-out. De stadionlampen branden, de grasmat is strak. Wat een sfeertje. „Wow, wat lijkt me dat chill om...”, begint zoon.

En ik denk: „Yesss, sportacademie, toch de goede keuze.”

„...in zo'n pak te lopen”, vervolgt hij.

En wijst naar de hoek van het veld waar een grote gele hond zich staat uit te sloven: de mascotte van Willem II.

Chris van der Grinten

6-1-16

nrc.next 2 16
DONDERDAG 14 APRIL 2016

IK@NRC.NL

Eindelijk 18

Eindelijk 18. Nooit meer het vernederende gebedel om de ID van zijn oudere broer. Geen zenuwslappend toneelspel bij de kassa. Eindelijk 18. Totaal ontspannen fietst zoon op de ochtend van zijn verjaardag naar de plaatselijke slijter. Uiterst cool zet hij een fles Bacardi op de toonbank. Het voorspelbare „Mag ik je ID even zien?” klinkt. Niets aan het handje vist zoon zijn rijbewijs uit zijn kontzak. „Ik ben jarig vandaag”, voegt hij er trots aan toe. De kassière checkt de datum en kijkt kritisch op: „Maar eh...hoe laat ben je eigenlijk geboren?”

Chris van der Grinten